



Το **Σπίτι της Κύπρου**
και οι **Εκδόσεις Επτάλοφος**
σας προσκαλούν
την **Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018**
και ώρα **19:00**
στην παρουσίαση του βιβλίου
του **π. Σταμάτη Σκλήρη**

ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗ

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

- Ο π. **Αντώνιος Πινακούλας**, Διδάκτωρ Νομικής, Θεολόγος
- Η κ. **Σοφία Χατζή**, Συγγραφέας, μεταφράστρια, παραγωγός ραδιοφωνικού σταθμού

Ο **π. Σταμάτης Σκλήρης** γεννήθηκε στον Πειραιά το 1946. Σπούδασε Ιατρική και Θεολογία στην Αθήνα. Παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης και Ζωγραφικής στο Βελιγράδι και στο Παρίσι.

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στις αίθουσες τέχνης *Zυγός*, *Titanium*, *Αέναον* και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, όπως στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λιβαδειά κ.α. Επίσης έχει αγιογραφήσει εκκλησίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη ζωγραφική του αξιοποιεί στοιχεία από την παιδική ζωγραφική, τη βυζαντινή ζωγραφική της εποχής των Παλαιολόγων (ΙΔ΄ αι.), τις μικρογραφίες περσικών, ινδικών και τουρκικών χειρογράφων. Έχει επηρεασθεί από τη ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου, των Ιμπρεσιονιστών, του Πικάσσο, του Βαν Γκογκ, του Τσαρούχη, του Φασιανού κ.ά.

Κατά τα έτη 1988-1990 δημιούργησε και διηύθυνε το *Εργαστήριο Εικονογραφίας* του Ιδρύματος Γουλανδρή-Χορν.

Τα κείμενα του βιβλίου προσπαθούν να μυήσουν τον αναγνώστη στην ασκητική θεώρηση της ζωής, όπως την παρέδωσε στα Ευαγγέλια ο Χριστός και όπως την εβίωσαν στη ζωή τους οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές των Ευαγγελίων. Η άσκηση ονομάζεται στο βιβλίο «μυστική» με την έννοια, ότι δεν είναι η αυστηρή και τυπική άσκηση που ζουν οι ασκητές, αλλά μία άτυπη προσπάθεια να βιώσουμε μέσα στον κόσμο το ήθος των Ευαγγελίων κατά το μέτρο που μπορούμε, με σεμνότητα και επίγνωση της αδυναμίας μας. Η έκδοση κοσμείται με έγχρωμα και μονόχρωμα ζωγραφικά έργα του συγγραφέα.