

Σας προσκαλούμε  
την **Τρίτη 10 Μαΐου 2016**  
και ώρα **20:00**  
στην παρουσίαση του βιβλίου  
του **Ανδρέα Γρηγορίου**



### *Ταξιδεύοντας...*

*Μια ζωή στα επεισόδια  
της ψυχής και του πνεύματος*

Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε  
ο ζωγράφος **Εδουάρδος Σακαγιάν**

*Ταξιδεύοντας μια ζωή στα επεισόδια της ψυχής και του πνεύματος, εκτός από το δελτίο της πολιτικής μας ταυτότητας, είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας και το δελτίο της συναισθηματικής μας ταυτότητας. Έχει και αυτή τη φωτογραφία μας, με τη σφραγίδα και υπογραφή που έβαλε κάθε μορφή και είδος τέχνης που μας συγκίνησε. Εκεί είναι και τα τραγούδια που αγαπήσαμε, οι πιο πιστοί μας φίλοι, που δε μας εγκαταλείπουν ποτέ. Και αυτή η ταυτότητα η συναισθηματική, με τη σφραγίδα, με την υπογραφή της, είναι μαζί μας όλα τα χρόνια της ζωής μας.*

Επιμέλεια εκδόλωσης: Νίκη Μιχαηλίδου

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσει  
ο Καθηγητής Πανεπιστημίου  
κ. **Μίμης Σοφοκλέους**  
Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Λεμεσού

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν:  
**Φραγκίσκη Χ. Κασρινέλλη**, μαθήτρια Ε' Δημοτικού  
**Άσπα Αρώνη**, φιλόλογος  
**Δέσποινα Μουφλουζέλη**, φιλόλογος

Σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα  
από τη **Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κύπρος»**

Συμμετέχει η **Κωνσταντίνα**  
με νέα τραγούδια του μουσικοσυνθέτη **Βασίλη Βιολάρη**  
σε στίχους του **Ανδρέα Γρηγορίου**

Στο πιάνο ο μουσικοσυνθέτης

Στο μπουζούκι ο **Ανδρέας Χαραλάμπους**

Ο **Ανδρέας Γρηγορίου** γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1945 στη Λάρνακα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα κατά των Άγγλων ως μαθητής ήταν στην Α.Ν.Ε. (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ). Υπηρέτησε στην Κύπρο ως εθελοντής κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής το 1964. Το 1970 υπηρέτησε την κανονική του θητεία στον Κυπριακό στρατό. Το 1974 υπηρέτησε και κατά τη διάρκεια της δεύτερης Τουρκικής εισβολής ως κανονικός στρατιώτης. Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Φοίτησε, επίσης, στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Διευθυντής του 2<sup>ου</sup> Γυμνάσιου Βούλας και του 2<sup>ου</sup> Γυμνασίου Βάρης. Μετά τη συνταξιοδότησή του υπηρέτησε ως μέλος στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης το 2011, 2012 και 2013. Στίχους του μελοποίησαν ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Βασίλης Κουμπής, ο Βασίλης Τενίδης και ο Βασίλης Βιολάρης.