



Σας προσκαλούμε
τη **Δευτέρα 30 Μαΐου 2016**
και ώρα **20:00**
στην παρουσίαση του βιβλίου
του Προέδρου των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959
Αθανασίου (Θάσου) Κ. Σοφοκλέους

ΧΡΟΝΙΑ ΟΔΥΝΗΣ
Το χρονικό ενός ισοβίτη της ΕΟΚΑ στις φυλακές της Αγγλίας

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
Κυριάκος Κεβεξές
Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας

Γεώργιος Κοντόπουλος
Ακαδημαϊκός
τ. Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών

Για το βιβλίο θα μιλήσει
ο **Πέτρος Παπαπολυβίου**
Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Αντιφώνηση από τον συγγραφέα

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει
ο **Κώστας Χατζηχριστοδούλου**

Στο πιάνο τον συνοδεύει ο μαέστρος
Ζαχαρίας Μουζάκης

Στην κιθάρα ο **Βασίλης Χατζηλούκας**

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί
ταινία μικρού μήκους για τον συγγραφέα
(διάρκεια προβολής 14 λεπτά)

«ΑΠΛΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΡΑΓΙΚΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΑ ΖΕΙΣ»

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει στον Κυπριακό λαό μια πτυχή από τον Απελευθερωτικό μας Αγώνα που δεν είναι τόσο γνωστή. Γιατί πρέπει να παραδεχθούμε ότι πιο πολύ εξυμνούνται οι ηρωικές πράξεις, οι μάχες τα ηρωικά κατορθώματα. Για τους κατ'άδικους, που βρίσκονταν κάτω από τα χέρια των εχθρών υπό συνθήκες τραγικές δε λέχθηκαν πολλά.

(Από την εισαγωγή του συγγραφέα)

Ο **Αθανάσιος (Θάσος) Σοφοκλέους** γεννήθηκε στη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας την 1^η Απριλίου 1932. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού και φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μυήθηκε στην Οργάνωση ΚΑΡΗ. Την 1^η Μαΐου 1955 διέκοψε τις σπουδές του, έφτασε κρυφά στην Κύπρο και έδωσε τον όρκο της ΕΟΚΑ αναλαμβάνοντας πλούσια δράση. Στις 4 Οκτωβρίου 1956 συνελήφθη στην τοποθεσία Καππαρόβουνος στον Πενταδάκτυλο και βασανίστηκε σκληρά και απάνθρωπα για 16 συνεχόμενες μέρες. Καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά και φυλακίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, όπου παρέμεινε μέχρι την 7^η Φεβρουαρίου 1957, όταν μεταφέρθηκε, αρχικά, στις φυλακές Wormwood Scrubs του Λονδίνου και, αργότερα, στις φυλακές του Maidstone του Kent. Στις 14 Μαρτίου 1959, μεταφέρθηκε, μετά τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, ως εξόριστος στη Ρόδο, όπου παρέμεινε μέχρι την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επέστρεψε στην Κύπρο στις 16 Αυγούστου 1960. Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση για 30 χρόνια ως Καθηγητής Μαθηματικών και ως Γυμνασιάρχης. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Συνδέσμου Τομεαρχών και, αργότερα, των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, των οποίων διατελεί για πολλά χρόνια Πρόεδρος. Υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές στη δημιουργία του νέου Μουσείου Αγώνος, όπου διετέλεσε Έφορος. Το 1993 εξελέγη βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι Αντιπρόεδρος του Μελάθρου Αγωνιστών. Διετέλεσε ακόμη Γραμματέας του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, όπου σήμερα είναι Αντιπρόεδρος, και, για δώδεκα χρόνια, μέλος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959.