

Το Σπίτι της Κύπρου
η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.)
η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.)
και οι Εκδόσεις Καστανιώτη
σας προσκαλούν
την **Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018** και ώρα **19:30**
στην παρουσίαση των απομνημονευμάτων
του **Γιαννάκη Μάτση**

ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

Για την Ιστορία και την Αλήθεια

Χαιρετισμό θα απευθύνουν

ο κ. **Κυριάκος Κενεβέζος**
Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας

ο κ. **Αλέξανδρος Ν. Ζήνων**
Πρέσβης ε.τ., τέως Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών
Κυπριακής Δημοκρατίας

ο κ. **Γιώργος Συλλούρης**
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας
και ο κ. **Λεωνίδας Μασσοστασής**
Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος

Για το βιβλίο θα μιλήσει

ο κ. **Γιώργος Γεωργής**
Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου,
πρώην Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας

Αντιφώνηση από τον **συγγραφέα**



Επιμέλεια εκδήλωσης: Άντρη Χρυσάνθου

Ο Γιαννάκης Μάτσης γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1933. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου το 1953 και από την Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας το 1955. Μετά το τέλος του απελευθερωτικού, αντιαποικιακού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, του οποίου υπήρξε ενεργό μέλος, σπούδασε Νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης από το 1960 μέχρι το 1962. Συνιδρυτής, μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) το 1976. Διετέλεσε δεύτερος τη τάξει στην ηγεσία του κόμματος από το 1976 μέχρι το 1993 (Γενικός Γραμματέας 1976-1980, Αντιπρόεδρος 1980-1990, Αναπληρωτής Πρόεδρος 1990-1993). Το 1993 ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, μέχρι το 1997, οπότε και αποφάσισε τη μη επαναδιεκδίκηση της προεδρίας. Υπηρέτησε ως Βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1981 μέχρι το 2001. Αναπληρωτής του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Συμβούλιο της Ευρώπης από το 1986 μέχρι το 1992. Εξελέγη Ευρωβουλευτής το 2004, στις πρώτες εκλογές για ανάδειξη Κυπρίων βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τη λήξη της θητείας του, το 2009.

Ένα βιβλίο συγκλονιστικό, με αποκαλύψεις γύρω από την πορεία του Κυπριακού. Ο Γιαννάκης Μάτσης, από τα ηγετικά στελέχη της Ε.Ο.Κ.Α. και στη συνέχεια Βουλευτής της Κοινοτικής Συνέλευσης, υπήρξε από τους ιδρυτικούς παράγοντες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Συμπαράταχθηκε και συμπορεύθηκε με τον Γλαύκο Κληρίδη στην ίδρυση του ΔΗ.ΣΥ. και στη μεγαλειώδη πορεία του που τον κατέστησε από αποσυνάγωγο πρώτο κόμμα στην Κύπρο. Διετέλεσε Βουλευτής, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του κόμματος, μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και Ευρωβουλευτής. Οι διαφωνίες του με τον Γλαύκο Κληρίδη τον οδήγησαν, τελικά, στην απόφαση να μην επαναδιεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι το 1996 υπονομεύθηκε μια μεγάλη ευκαιρία λύσης του Κυπριακού που είχε διαμορφωθεί με τις επαφές του με τους αξιωματούχους της Κυβέρνησης Clinton και ιδιαίτερα με τον Richard Holbrooke. Αντιτάχθηκε στην επιβολή του σχεδίου Ανάν και αγωνίστηκε για την απόρριψή του. Θεωρεί ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ως προοπτική λύσης οδηγεί στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχει ως άμεσο συνεπακόλουθο τη διχοτόμηση και την τουρκοποίηση της Κύπρου. Οι εμπειρίες του από τις σχέσεις με τον Μακάριο, το ΑΚΕΛ και τα άλλα κυπριακά κόμματα και την πολιτική ηγεσία της Κύπρου, αποδίδονται νηφάλια, χωρίς πάθος, με στόχο την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Ενεργός στην πολιτική ζωή για 50 περίπου χρόνια, πρωτοστάτησε ή αναμειχθηκε ενεργά στις προσπάθειες επίλυσης του θέματος των αγνοουμένων, της σωτηρίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καταδίκης του εποικισμού και της προσέγγισης με τους Τουρκοκυπρίους. Πολλές από τις αποκαλύψεις του, που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, θα προκαλέσουν και θα συζητηθούν.