



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δρος Κώστα Χαμπιαούρη,
για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 1955**

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και σπουδάστριες, μαθητές και μαθήτριες,

Τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα μια από τις σημαντικότερες επετείους της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, ημέρα του ξεσηκωμού του κυπριακού ελληνισμού για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. Ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-59 αποτελεί την κορύφωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας για απελευθέρωση από τους Άγγλους αποικιοκράτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τον πολύπαθο λαό μας από το 1878, αφού πήραν τη σκυτάλη των κατακτήσεων από τους Οθωμανούς, που καταδυνάστευαν το νησί μας επί τρεις αιώνες.

Τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α. και σύσσωμος ο κυπριακός λαός, με πεινχρά μέσα αλλά τεράστια ψυχικά αποθέματα, αγωνίστηκαν για τέσσερα χρόνια απέναντι σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία, με αυτοθυσία και αφοσίωση στον ιερό σκοπό της ελευθερίας και της ένωσης με την Ελλάδα. Με πίστη στο δίκαιο των αιτημάτων τους και στις επιταγές του ένδοξου ιστορικού παρελθόντος, έδωσαν έναν αγώνα σκληρό και άνισο.

Οι Άγγλοι κατακτητές χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να κάμψουν το φρόνημα των αγωνιστών, με συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, εξορίες, απαγχονισμούς. Όλα στάθηκαν ασήμαντα, μπροστά στο σθένος, την πίστη και το ψυχικό μεγαλείο των Κυπρίων αγωνιστών. Ο δρόμος προς την ελευθερία σηματοδοτήθηκε με θυσίες και στρώθηκε με δάφνες: Γρηγόρης Αυξεντίου, Κυριάκος Μάτσης, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Μάρκος Δράκος και τόσο άλλοι ήρωες του Αγώνα, έγραψαν ένδοξες σελίδες μεγαλοσύνης, αρετής και ανδρείας.

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο και τις θυσίες των ηρώων μας και ευγνωμονούμε τον αγώνα τους για τη δική μας ελευθερία. Ας αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες μπροστά στο παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Έχοντας ως πρότυπα τους ήρωές μας και αντλώντας διδάγματα από την ιστορία μας, ας συνεχίσουμε τον αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας μας με ενότητα και σύνεση.

Προσβλέπουμε πάντα σε μια λύση δίκαιη και βιώσιμη, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πατρίδα επανενωμένη και ειρηνική. Ο αγώνας είναι δύσκολος και με δεδομένη τη συνεχή άρνηση της κατοχικής δύναμης, της Τουρκίας, γίνεται ακόμα δυσκολότερος με την πάροδο των χρόνων. Αλλά η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι τίποτε μεγάλο και σπουδαίο δεν χαρίζεται, παρά μόνο κερδίζεται με αγώνα, επιμονή, ομοψυχία και αυταπάρνηση.

Κώστας Χαμπιαούρης

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού