

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ



Το Σπίτι της Κύπρου
οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου
η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας Ο.Κ.Ο.Ε.
και η Πολιτιστική Ένωση Κυπρίων Αττικής Π.Ε.Κ.Α.
σας προσκαλούν
τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00
στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου
της Κυριακής Τσαγκάρη-Χατζηγεωργίου

Παραμύθια της Κύπρου

Χαιρετισμοί:
Ηλίας Επιφανίου, εκδότης
Γιώργος Συλλούρης, Πρόεδρος Ο.Κ.Ο.Ε.

Για το βιβλίο θα μιλήσει
η συγγραφέας - MA Creative Writing Coach
Στεύη Τσούτση

Παραμύθια θα διαβάσουν:
Ιωάννα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χατζηγεωργίου
εκπαιδευτικοί

Συμμετέχει η παιδική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση-Διδασκαλία: Έλενα Σδόγκου
Συνοδεία στο πιάνο: Γιώργος Καλλιαντέρης

Αντιφώνηση από τη συγγραφέα



Η Κυριακή Τσαγκάρι-Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στην Επτακώμη της Κύπρου. Σπούδασε νηπιαγωγός στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Το θέμα της διπλωματικής της εργασίας ήταν σχετικό με το λαϊκό παραμύθι και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Είναι μόνιμη συνεργάτης του παιδικού περιοδικού, «Παιδική Χαρά» το οποίο εκδίδει η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων Π.Ο.Ε.Δ. Το πρώτο της βιβλίο κυκλοφόρησε το 2010 από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο, «Της Κύπρου μας τα παραμύθια». Το δεύτερο της βιβλίο κυκλοφόρησε το 2020 από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου με τίτλο, «Παραμύθια της Κύπρου».

Το βιβλίο περιλαμβάνει 11 λαϊκά παραμύθια τα οποία κατέγραψε η συγγραφέας μέσα από αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων από ολόκληρη την Κύπρο.

Μιαν φοράν τζαι έναν τζαιριρόν ήταν, Ο Βασιλέας τζαι ο τσαγκάρης, Ο γέρος τζαι οι δώδεκα μήνες, Η αλεπού τζαι ο κάουρας, Ο τσαγκάρης τζαι ο δράκος, Η κοτζιακαρούα τζαι το παστέλλιν, Τζαι άλλοι πολλοί που... τζαι στο τέλος έζησαν τζείνοι καλά τζαι εμείς καλλύττερα. Αυτοί είναι μερικοί τίτλοι παραμυθιών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Τα λαϊκά παραμύθια είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και βοηθούν τον καθένα που τα διαβάξει να συνδεθεί φυσικά και αβίαστα με τις ρίζες μας.

Σύνδεσμος παρακολούθησης:<https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=16009>

Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας