



22 Απριλίου 2024

## Έφυγε από τη ζωή η Ιστορικός Τέχνης, Ελένη Νικήτα

Το Σπίτι της Κύπρου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τη μεγάλη απώλεια της Ελένης Νικήτα.

Έγκριτη και διακεκριμένη Ιστορικός Τέχνης, με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, μακρόχρονη και γόνιμη συμβολή στη μελέτη, τη διαχείριση και την προβολή της Κυπριακής Τέχνης και του σύγχρονου Κυπριακού Πολιτισμού, η Ελένη Νικήτα, για πέντε σχεδόν δεκαετίες και από πολλές και σημαντικές θέσεις, ανέδειξε και διαμόρφωσε, με το πολυσχιδές έργο και την πολυδιάστατη προσφορά της, το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της Κύπρου.

Υπηρέτησε, θεσμικά, τον σύγχρονο Κυπριακό Πολιτισμό, από το 1977, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Μορφωτικής Υπηρεσίας του τότε Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, η οποία μετονομάστηκε το 1992 σε Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Από το 2003 μέχρι και την αποχώρησή της το 2009, ως Διευθύντρια πλέον των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, με δημιουργικό όραμα, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και γνώση, εισηγήθηκε και επεδίωξε την εφαρμογή στοχευμένων στρατηγικών στόχων πολιτιστικής διαχείρισης και ενός σύγχρονου μοντέλου ενάσκησης πολιτιστικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκε και στήριξε, εξ αρχής, το όραμα ίδρυσης και λειτουργίας του Σπιτιού της Κύπρου να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τους άρρηκτους δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και την ενότητα της πολιτιστικής οντότητας του Ελληνισμού.

Δεδομένης της μεγάλης προσφοράς και της σημαντικής παρακαταθήκης της στο πεδίο της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης το κενό που αφήνει θα είναι δυσαναπλήρωτο.

Εκφράζουμε τα ελκρινή συλλυπητήριά μας στα δύο παιδιά της, την Δάφνη και τον Ορέστη, και στους οικείους της. Κρατάμε, πάντοτε, ως πολύτιμο οδηγό σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την ανάδειξη του διαχρονικού ιστορικού και πολιτιστικού προσώπου του κόσμου της Κύπρου και την προβολή της πνευματικής και καλλιτεχνικής έκφρασης των Κυπρίων δημιουργών, την εκφρασμένη πεποίθησή της ότι «το μέγεθος της Κύπρου είναι πρωτίστως πολιτιστικό».

Αιωνία της η Μνήμη!